

40-dagentijd in Leiden

Een andere kijk op het Lijden van de Heer



Aan de hand van teksten van Adrienne von Speyr kijken we naar het Lijden van Christus en de betekenis van dit Lijden voor de Kerk, de Sacramenten, Maria en voor ons.

Door: Pastoor Smith

Data: Dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Waar: H.Lodewijkpastorie, Steenschuur 19

Wat bestaat er nog van de Lijdensvoorwerpen?

We begeven ons in de boeiende wereld van de Passie-relieken.

Dit jaar laten we de Lijkwade even buiten beschouwing (hoewel die nodig blijft om andere relieken de kunnen 'identificeren')



Door: Pastoor Smith

Datum: Woensdag 25 Maart

Tijd: 20.00 – 21.45 uur

Waar: St.Josephkerk (Ridderzaal), Alexanderstraat 1A

Bidden van de Kruisweg

Iedere vrijdagavond aansluitend aan de H.Mis van 19.00 in de Heilige Lodewijkkerk wordt de Kruisweg gebeden.

Tocht met het kruis door de stad

Goede Vrijdag (3 april) lopen we aansluitend aan de Kruisweg in de kerken om 15.00 uur de tocht met het kruis door de stad. (meer info volgt)

